

7.4.1970

לכל המשפחה - שלום!

קיבלתי ביקור נוסף של נציג הצלב האדום וכמה שהבינותי באנגלית, בא
איחד גם האחראי ביותר גבוה ממנו בדרגה. שניהם משווייצריה.

שלומי טוב! הייתי קצת אופטימיסט כאשר חשבתי שהנה מורידים את הגבס
והולכים. הורידו את הגבס, צילמו את הרגליים, הרופאים היו מאוד מאוד מרוצים.
כל הזמן אמרו שהיה לי המון מזל! ולאחר כל השמחה שמו בחזרה גבס לריפוי נוסף
ואמרו שחוך כמה ימים אתחיל להלך על רגלי הימנית עם משענת. האמת, שרגל שמאל
עדיין שבורה, אבל הרופא טוען שחוך חודש גם זו תהיה בסדר ואני מאמין לו.
הם באמת מתייחסים יפה.

העצבים ברגלים פועלים בסדר והאצבעות נעות, כך שנקווה שבמשך הזמן הכל
יסתדר. לבטח יהיה קשה ללמוד שוב ללכת, אבל אני בטוח שיעזרו לי בזה יפה.

בעוד כמה ימים יהיה יום ההולדת ה-36 שלי. זה יהיה מוזר אם אצטרך
לעבור יום זה כאן בשכיבה במיטה, אבל לא נורא.
נו, על עצמי זה הכל.

ומה שלומכם יקירי? חייל'ה - איך שלזמן? זה כמה ימים יש לי הרגשה כאילו
את חולה, למה יש לי הרגשה כזו איני יודע, אבל היא קיימת.
מה שלום הילדים? אני מבין שהחורף הולך ונגמר, כי עומדים בראשית אפריל וכעת
יהיה כבר קצת יותר קל, לא תצטרכו לשבת כל היום בבית.
מה שלום אלון? כאשר יגיע מכתבי, בטח יהיה כבר חופש פסח והפעם הראשונה גם
לדריה התלמידה החדשה. איך אומרים - בכל משפחה יש ניצוץ, וזה שדריה לומדת טוב
חשבוץ, זה על חשבון זה, שאני לא יודע חשבוץ.
מה שלום שי? הוא מתנהג בסדר? האם הוא עוד מרביץ הרבה? זו גם כן צורה להביע
כנראה את זה שאיני בבית. הוא רוצה להעניש אותך. כאילו שאת אחראית למה שהוא
לא מבין. אבל נקווה שהדברים יסתדרו במשך הזמן.

לשמחתי קיבלתי את הפטיפון והאקליטים והיום סידרו לי חשמל אליו, כך
שאוכל לשמוע קצת מוזיקה. קיבלתי כמה תקליטים מהצלב האדום וכמה מהבית ויש לי
עכשיו שמונה וזה רכוש! הייתי רוצה שתיכתבו במכתב הבא איזה תקליטים מהבית
ואילו של הצלב האדום.

מתכווננים כבר לסדר פסח? באיזה חאריך זה יוצא? לצערי איני יודע.
השנה זה בטח יהיה בחדר-האוכל, כמו לפני שנה ודריה בטח תשאל את הקושיות.
חייל'ה, תחבלי לי איך זה היה, לבטח יפה כמו בכל שנה.

האם הגיע אליכם בזמנו המכתב שגילחתי את הזקן ויש לי רק שפם? את האמת,
זה די מוצא חן בעיני בלי זקן, יש יותר הרגשה של נקייון. אני חושב שלא אגדל
יותר את הזקן.

מה נשמע בשדות? היה מספיק גשם? איך נראה החציר? לבטח כבר קוצרים אותו.
זו תהיה השנה הראשונה שלא אשב על המכש ואכבוש חכילוח חציר, מיום שקיבלו
אותי. האם יש סיכוי ליבולים טובים בגרעינים?

נו, יקירי, זה הכל ממה שאפשר לכתוב על עצמי. שאלתי המון.
אני מחבק אוהבים חזק. הרבה נשיקות לכל הילדים

ובתקווה להתראות!

שלכם - דן.